

II Jeg deler gaver ud til børnene til morgensang og lyver lidt om, at jeg slet ikke er mig, men derimod den ægte julemand.

PEDRO MARTINEZ

Og så sagde vi lige, at der fandtes nisser og ægte julehjerter

KLUMME

Pedro Martinez, skoleleder, Rudme Friskole

”Intet er mere trist end at vågne julemorgen og ikke være et barn.”

Erma Bombeck

DEN ER GOD nok, julen er specielt magisk i børnehøjde. Julen er sød, rød og fyldt med glæde - ja alt det vi ved. Jeg har selv en alder, der giver mig en vis erfaring med jul og også jul i et børneperspektiv. Med egne børn og med de mange børn jeg har juleet med i mit arbejde gennem godt 25 år, er jeg overbevist om, at det er en ret stor ting for børn, det med jul.

For nogle år siden kom jeg overfor mine børn til at aflyse julen. I en situation hvor børnene i al deres barnlige iver og spændthed var lidt for nisseagtige at høre på til mit temperament, kom jeg på bedste drillenissevis til at aflyse december måned og dermed julen.

Det slap jeg selvfølgelig ikke særligt godt fra - weekenden kom og børnene skulle hjem til deres mor, hvor de sladrede og klagede deres nød. Jeg fik en skarp reprimande fra min ekspartner og måtte gøre skaden god igen ved at love at indfri børnenes forventninger til en rigtig jul.

KLOG AF SKADE har jeg ikke siden afløst højtid, og det er sikkert meget godt. På den lille skole i Rudme hvor jeg arbejder, er vi ligesom de fleste andre steder blevet trukket ind i julens univers. Alle de mange år jeg har været skole-menneske, har det aldrig slået fejl. Nisser, krybbespil, pebernødder og alt det sædvanlige finder vej hvert år.

Jeg har forstået vigtigheden i at spille med som skoleleder-julemand og klæder mig gerne ud med skæg og nissehue. Jeg deler gaver ud til børnene til morgensang og lyver lidt



Eleverne på Rudme Friskole ønsker glædelig jul. Privatfoto

om, at jeg slet ikke er mig, men derimod den ægte julemand. Den lille let gennemskuelige løgn om hvem jeg er, tænker jeg, at selv de mindste børn håndterer helt fint.

Men der er andre mere alvorlige dilemmaer forbundet med juleriet, vi måske bør tænke lidt over. I skolen prøver vi så objektivt og ærligt som muligt at udlægge fag og verden. Vi gør os umage med at pleje værdier og øver os i at være autentiske i ord og handling.

SÅ KOMMER JULETIDEN og udfordrer alt det, vi ellers bekender os til. En ansvarsfuld omgang med ressourcer, fokus på sundhed, madspild og forbrug i det hele taget. Samtidigt prøver børnefamilierne at følge strømmen for børnenes skyld. Hjemmebaking og konfektværksteder, gavekalender og julekalenderudsendel-

ser og et allestedsnærværende forventningspres i forhold til gaver og hygge på alle hylder, gerne hele måneden.

Ved siden af det har vi alle de enlige, ensomme og trivselstrætte, der midt i trængsel og alarm fremstår som endnu mere trætte og ensomme. Alt det ved vi godt, og det gør børnene også. Alligevel skal vi nyde julen, lære børnene noget om taknemmelighed, nærvær, gaven ved at give.

Øvelsen i at sætte realistiske forventninger og fastholde ambitioner om mådehold og globalt ansvar uden at julen går i stykker. Vi skal blive ved med at lege jul, for der er sandhed i, at julen er magisk. Den er magisk, fordi vi voksne leger med, og objektivt set har sluppet fornuftens tøjler.

DET ER ALLETIDERS for børnene, når vi laver alt for meget mad, hænger sokker med slik op på væggen og slæber træer ind i stuen og sætter ild til? Hvis vi ændrer for meget, hvis vi stjæler julen fra børnene, så risikerer vi et opkald og en reprimande, det er sikkert og vist.

Så jeg skal hilse Midtfnspostens læsere fra børnene i Rudme, ønske god jul og minde alle voksne om fortsat at være skøre voksne, der juler løs af hele julehertet.

+ 54-årige Pedro Martinez er skoleleder på Rudme Friskole, Børnehaven og Vuggestue.

Han bor i et lille rækkehus i Svendborg med sine to børn på halv tid, Elva på 14 og Chus på 17 år.