

# Forandringer fryder i faste former

## KLUMME

Pedro Martinez, skoleleder Rudme Friskole

"Hvis vi tror, at den måde, vi lever på, er god nok, så er den helt gal. Man skal kunne tvivle, så man kan se, at det kan gøres anderledes."

Citat: Lise Nørgaard

Der er noget forfriskende og energisk ved nytåret. De første dage kalder altid på gode intentioner for det kommende år, tavlen er visket ren og der er inviteret til positive forandringer for os alle. Jeg plejer selv at vælge mindst ét nytårsforsæt, der har god mulighed for at lykkes. Ikke nødvendigvis modigt eller ambitiøst men tilfredsstillende på en lavpraktisk måde. Noget i stil med, ingen blåskimmelost og candyfloss eller ture i ubåd eller rumraket.

**NÅR KALENDEREN SÅDAN** starter forfra, er det naturligt og nærliggende at kaste et kritisk blik bagud for måske at justere lidt på kurs og sejlføring i livet. Forandringer, både de små og måske trivielle og de mere grundlæggende livsforandringer, er vel nærmest definitionen af liv og derfor naturligt velkomment. På den anden side er mennesker af gode naturlige grunde disponerede for at arrangere sig i genkendelige mønstre og vaner.

Hvis man skulle genopfinde og ændre alting hele tiden, ville vi ikke kunne fungere effektivt eller rettere fungere overhovedet.

**MIN KÆRE FAR** har en begyndende demens, og det er smerteligt tydeligt, at han på trods af en masse ydre omsorg, der holder verden i rette folder for ham, ikke selv længere magter at fastholde mønstre og vaner. Det er et virvar af forvirrende situationer, der efterlader ham med frustration og magtesløshed. Heldigvis er der også gode stunder og masser af omsorg og kærlighed imellem min far



"Selvom trykke rammer og faste former er vigtig, så skal vi også huske på, at det er sundt at udfordre sin situation og tillade rum for lidt tvivl, så man kan se, om det er tid til selv at gøre noget anderledes," skriver skoleleder Pedro Martinez, Rudme Friskole, i sin klumme. Privatfoto

og hans exceptionelle kone, der passer så godt på ham.

Men selvom trykke rammer og faste former er vigtig, så skal vi også huske på, at det er sundt at udfordre sin situation og tillade rum for lidt tvivl, så man kan se, om det er tid til selv at gøre noget anderledes. Præcis som den folkekære Lise Nørgaard minder os om i citatet øverst.

På Rudme Friskole gør vi derfor brug af spændende emneuger, teaterperioder og lejrskoler. Nogle gange med bål under nattehimmelen på stjernejagt efter en udesidning. Det kommer vi til at fortsætte med langt ind i fremtiden.

**PÅ DEN PRIVATE** bane er det nok lidt anderledes. Der er man ikke under-

lagt regler og tilsyn fra undervisningsministeren og den kære styrelse for undervisning og kvalitet, der sikrer overordnet form og indhold. Der står man selv for at fastholde gode vaner, passe på sin omgangskreds og hele ansvaret for egen sundhed og trivsel.

Hverdagens monotoni og årenes tendens til at efterligne hinanden er fundamentet i vores indbyggede behov for regelmæssighed og orden. Jeg har sejret i mine lidt fjollede, let overkommelige forsætter i over 20 år. Nu er det måske på tide at ændre strategi. Måske skulle jeg fylde en ubåd med blåskimmelost eller en rumraket med candyfloss, for at komme tvivlen til gode og byde forandring ind i eget liv. Måske kunne

mindre gøre det?

Ellers ender det med at blive en ekstra arbejdsdag på store bededag i 2024 og de nye kampfly, vi alle spændt venter på, der bliver største genstand for glæde og forandring. For verden omkring os forandrer sig, uanset om vi selv gør, og det er måske ikke så galt endda.

**+** 53-årige Pedro Martinez er skoleleder på Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue.

Han bor i et lille rækkehus i Svendborg med sine to børn på halv tid, Elva på 13 og Chus på 16 år.