

**II** Måske skulle vi prøve at tage ved lære af børnene og de gamle vise mænd og kvinder. Fokuser mere på at formulere fælles drømme og håb i stedet for endeløse forventninger til hinanden og os selv.

PEDRO MARTINEZ

# Forvent bedre og lev bedre

## KLUMME

Pedro Martinez, skoleleder Rudme Friskole

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden.

Troels Kløvedal

Det er nærmest en universel sandhed, at det at stille høje forventninger til sig selv og andre er noget godt?

**DEJLIGT MED SOMMER** i Danmark og ferietid for store og små. Jeg er netop gået på ferie og har efterladt skolen tom og klar til næste års skoledage. Imens jeg sad alene på skolen og forberedte næste skoleår, havde jeg i min stille ensomhed både børn, forældre og ansatte med i tankerne alligevel. Tanker om hvordan vi som skole kan imødekomme hinandens håb og drømme, men også tanker om hvordan vi kan leve op til de mange forventninger, der tårner sig op og bliver larmende, når der pludseligt er stille omkring en, midt i en skolegård.

Vi vil meget gerne leve op til andres forventninger, leve op til de forventninger vi har til os selv. Det er bare som om, at det pres vi lægger på hinanden, når vi hver især skal gætte på det der skal ske, tit har den bagside, at skuffelsen følger med som en skygge, vi ikke kan ryste af os. Især hvis forventningerne er høje, hvilket de har en tendens til at være i skolesammenhæng, fordi det handler om vores børn, men egentlig også i alle mulige andre sammenhænge.

Forventninger til alt fra ens partner og nære relationer, landsholdets præstationer, engelske fodboldtøsser og til sundheds-, rets- og uddannelsessystemer, vi kan have og har forventninger til ret meget. Problemet med forventninger, uanset om de retter sig mod en selv eller andre, er at de sigter på fremtiden og at de fødes og gror i vores hjerner som tankeprocesser, gødet af fortidens erfaringer på godt og ondt. Tidligere oplevede situationer, måske i opgangstider, der har virket tilfredsstillende, skaber forventninger om mere af samme skuffe eller omvendt når fortiden, med skygger og skår, har greb om os, forventer vi noget anderledes og bedre. Uanset, er der lagt an til en skuffelse, hvis forventningerne ikke indfries.

**EGENTLIG ER DET** med høje forventninger mest et problem for vores unge mennesker, voksne og meget



Pedro Martinez er gået på ferie fra sit job som skoleleder på Rudme Friskole og skriver i sin klumme om forventninger med udgangspunkt i et citat af Troels Kløvedal: "Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden." Privatfoto

voksne, der endnu ikke er blevet gamle og vise. Helt små børn kender ikke til forventningens åg og belastning. Det er noget, man lærer med tiden, noget der kommer med oplevede erfaringer fra tidligere. Derfor er det relativt nemt at stille børn tilfredse. Vi ved godt, hvad børnene ønsker sig fra deres skole, det har vi masser erfaring i. Ældre og gamle medborgere har i reglen visdom, træning og rutine nok til at sænke eller tilpasse forventninger en kende og derved ramme skiven, når livet udfolder sig.

Måske skulle vi prøve at tage ved lære af børnene og de gamle vise mænd og kvinder. Fokuser mere på at formulere fælles drømme og håb i stedet for endeløse forventninger til hinanden og os selv. Måske ville det give os et mere afslappet og mildere udtryk. Hvis vi tillader os selv at gå lidt på kompromis

med vores egne og verdens høje forventninger til liv og gerning. Ovenpå et, mildest talt afsindigt coronaår, tror jeg det er på sin plads med flere fælles forhåbninger og færre forventninger, eller rettere sagt meget skarpe og realistiske forventninger, der svarer til virkeligheden, for så kan det være det går som Troels K siger – at lykke indfinder sig.

Med de ord og uden høj forventning, et håb om dejligt vejr og en god sommer til alle.

**+** 52-årige Pedro Martinez er skoleleder på Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue.

Han bor i et lille rækkehus i Svendborg med sine to børn på halv tid, Elva på 12 og Chus på 15 år.